

Of wij wilden getuigen bij zijn huwelijk ...

Mineke, vrijwilliger

Of wij wilden getuigen bij zijn huwelijk? Weliswaar verrast door deze vraag hoefden wij hier niet lang over na te denken. Natuurlijk wilden wij dat.

Wat was het geval?

A. had ik leren kennen doordat ik hem bezocht in de penitentiaire inrichting (PI). Hij wilde graag wat dingen uitgezocht en geregeld hebben wat hij niet vanuit de PI kon organiseren en waar ik hem wel mee kon helpen. Maar dat niet alleen, we hebben ook gesprekken gevoerd. Gesprekken over van alles en nog wat, over het leven in detentie, over het vrijkomen, maar ook eenvoudigweg over het nieuws van alledag.

In A. trof ik iemand die opgeruimd was, open, zijn relatief korte straf acceptierend, want "een beetje dom geweest" en vooral ook met veel aandacht en verwachtingen ten aanzien van de situatie na het uitzitten van de straf. Alles dus zeer positief zolang je op die manier naar de tijd in detentie mag kijken... en zo kijken we toch als het op deze manier verloopt?

Eenmaal vrij waren we A. een tijdje uit het oog verloren tot het telefoontje "of we wilden getuigen bij zijn huwelijk". Zijn op dat moment nog toekomstige vrouw, evenals A. ook uit Curaçao afkomstig, kende hij al van voor zijn detentie. Natuurlijk wilden wij dat en zo gezegd zo gedaan. Inclusief het opnemen van de rol van fotograaf door mijn man. Een rol die ons tevens de gelegenheid zou geven een leuk trouwalbum te maken.

Zo stonden we de bewuste maandagmorgen al vroeg bij het stadhuis. "Vroeg" en "maandag" want dat bleek het moment om gratis te kunnen trouwen. Niets mis mee trouwens, al was het dat de ambtenaar wel, wat ons betreft, iets te

formeel aangaf dat er dan ook "geen toespraak bij hoort"; beetje jammer.

A. had voor de gelegenheid zijn buurman gevraagd chauffeur te zijn in een mooie auto. Je wilt voor zo een bijzondere gelegenheid toch wel goed voor de dag komen, het blijft een bijzonder moment. Zijn vriendin droeg dan ook een prachtige witte trouwjurk en A. zag er zelf ook piekfijn uit.

Het jawoord gegeven en op naar het park voor de trouwfoto's, want herinneringen horen er bij. Het was prachtig weer, dus alles viel op zijn plek.

Thuisgekomen bleken de kinderen de buitenkant van het huis versierd te hebben en binnenshuis had A.'s inmiddels officiële eega een mooi aangeklede tafel gemaakt waarop een zelfgemaakte bruidstaart stond, voorzien van een bruidspaartje.

Die avond was er thuis nog feest.

Kennissen, burens, vrienden en wij waren aanwezig om het huwelijk nog wat extra luister bij te zetten.

Moe maar voldaan keerden we rond middernacht naar huis om enkele dagen later het trouwalbum in elkaar te zetten. Een leuk moment om weer terug te kijken naar deze bijzondere dag met bijzondere mensen

Eigenlijk zou ik de twee dames graag nog vaker bij hun moeder brengen ...

Thomas, OKD-vrijwilliger

In het kader van het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD) breng ik sinds twee jaar kinderen naar een gevangenis voor een bezoek bij hun vastzittende ouder. Deze bezoeken zijn niet vaker dan een keer per maand, of zelfs per twee maanden.

Mijn eerste OKD-kinderen waren twee jonge meisjes van vijf en zes jaar, die ik naar hun moeder 120 kilometer verderop zou brengen. Bij het tweede bezoek ging er iets mis: halverwege constateert het oudere

zusje, Betul¹, dat hun paspoorten niet in hun rugzak zitten. En zonder paspoort mag je in sommige gevangnissen niet naar binnen, zelfs als kind niet. Ik probeer met de coördinator van Exodus ter plekke te bellen, daarna met haar oma waar ze wonen – maar helaas, geen gehoor. Betul zegt dat thuis altijd een raam open staat waar ze door naar binnen kan komen, en ze weet waar de paspoorten liggen. Goed, we gaan terug. Maar helaas, oma is niet thuis en het raam is dicht ... Wat moeten we doen? Ik wil niet inbreken, dan kom ik ook vast te zitten ... Uiteindelijk krijg ik contact met de coördinator; zij wil regelen dat de meisjes zonder paspoorten naar binnen mogen.

Met bijna een uur vertraging komen we bij de gevangenis aan; de helft van de OKD middag zit er al op. De twee meisjes gaan op een rustige manier met deze stresssituatie om. Dit maakt behoorlijk indruk op mij. Ondanks het feit dat zij meer dan 2 uur achter elkaar in de auto zitten, is er geen kabaal. Zij zingen en spelen met elkaar en praten over dat ze straks bij hun moeder zijn.

Maar bij binnenkomst in de gymzaal waar de OKD middag wordt gehouden, barsten de emoties los: niet alleen bij de meisjes, meer nog bij hun moeder. Helaas, een uur later is het feest alweer over en iedereen probeert het afscheid zo lang mogelijk uit te stellen.

Tijdens de volgende, derde reis – die zonder incident verloopt - zegt Betul vanuit de achterbank heel zachtjes tegen mij: "u bent lief". Eigenlijk zou ik de twee dames graag nog vaker bij hun moeder brengen, maar na de derde keer verlies ik mijn 'kinderen': moeder mocht naar huis. Ik mis mijn twee meisjes... maar ik denk dat zij en hun moeder blij zijn en elkaar niet meer hoeven te missen.

Signal-berichtenservice voor hulp aan kinderen van gedetineerden

Exodus heeft sinds juni 2018 een berichtenservice voor kinderen van gedetineerden. Onder het motto "je hoeft er niet alleen voor te staan" werd deze dienst op 12 juli jl. gepresenteerd in Leiden. Kinderen kunnen als ze een vraag hebben, even willen praten of direct hulp nodig

¹ naam veranderd ...

hebben een bericht sturen via de app Signal, een betrouwbare en veilige berichtenservice die vergelijkbaar is met Whatsapp. Na het downloaden van de app Signal kunnen ze een berichtje sturen naar: 06-10927697. Zo komen zij in contact met deskundige vrijwilligers, die ervaring hebben met het werken met kinderen.

Meer informatie:

<https://www.exodus.nl/artikelen/exodus-gebruikt-vanaf-1-juni-2018-berichtenservice-signal>.

Op youtube.com onder Exodus Nederland zijn er ook filmpjes van een paar kinderen te zien. Je kunt je hier gratis op abonneren. Verder is er een folder beschikbaar om meer kinderen te bereiken. Deze kun je opvragen bij Exodus Nederland: info@exodus.nl.

Deze berichtenservice vervangt het forum op de site van Exodus.

Expertisecentrum in oprichting

Op 22 november wordt er in Den Bosch een congres georganiseerd met als thema: 'Kinderen met een ouder in detentie'. Die dag zal heel bijzonder zijn omdat er een expertisecentrum in Nederland bij komt.

Avans Hogeschool en Exodus Nederland zijn de kartrekker van dit nieuwe initiatief. Het congres richt zich vooral op professionals, ervaringsdeskundigen die met kinderen van en met gedetineerde ouders in hun werk of leven te maken hebben. Er zullen interessante sprekers komen en ook de ervaringsdeskundigen komen aan het woord. Het expertisecentrum zal in de toekomst nauw samenwerken met het vrijwilligerswerk van Exodus, maar ook met allerlei andere belangrijke partners voor kinderen en hun gedetineerde ouder en achterblijvende familie.

Op de vrijwilligersdag hoort u hier meer over.

Landelijke vrijwilligersdag 27 oktober 2018

Vrijwilligers met email hebben de uitnodiging voor de Vrijwilligersdag al ontvangen. De vrijwilligers zonder mailadres ontvangen per post als bijlage bij deze Effe Luchte tevens de uitnodiging.

Je bent van harte uitgenodigd voor de Landelijk Vrijwilligersdag op zaterdag 27 oktober 2018 in de Schakel in Nijkerk. Naar aanleiding van de enquête vorig jaar is de vrijwilligersdag dit jaar op zaterdag! Vanaf 10.30 uur ben je welkom. Het programma begint om 11.00 uur, met onder andere interviews onder leiding van dagvoorzitter Klaas Drupsteen (en wie weet word jij ook geïnterviewd!), filmpjes, muziek, discussies en rond het middaguur een lekkere lunch. En natuurlijk de bekendmaking van de Vrijwilliger van het Jaar! Rond 16.00 uur is het programma afgelopen en is er nog een hapje en drankje tot 17.00 uur.

Aanmelden kan tot 12 oktober 2018 via 071-5161950 of per mail naar info@exodus.nl onder vermelding van Landelijke Vrijwilligersdag 2018, de vrijwilligersgroep en evt. dieetwensen. Alleen bij een digitale aanmelding ontvang je een bevestiging per mail.

De Schakel is goed per trein te bereiken. Het NS Station ligt op slechts 200 meter afstand van De Schakel en is rechtstreeks te bereiken vanaf de intercitystations Amersfoort, Utrecht en Zwolle (2 x per uur). Tip: wellicht is er een aanbieding van goedkope treinkaartjes bij Blokker/Hema/Kruidvat of Spoordeelwinkel.

Deze dag is speciaal voor Exodus vrijwilligers. Het is helaas niet mogelijk om introducés mee te nemen.

Nieuwe regiocoördinatoren Vrijwilligers & Kerkzaken

Het team van Vrijwilligers & Kerkzaken mocht de afgelopen periode twee nieuwe collega's verwelkomen. Zij stellen zich voor.

Arendtje van de Scheur

Mijn naam is Arendtje van de Scheur. Sinds 1 april ben ik met veel plezier werkzaam als regiocoördinator vrijwilligerswerk voor Midden Nederland. Daarvoor werkte ik bij

een crisisopvang voor mensen (vaak met kinderen) met een lichte verstandelijke beperking, een verslaving en een psychiatrisch ziektebeeld. U kunt zich voorstellen dat velen van hen helaas met detentie te maken kregen. De doelgroep is mij dus niet geheel onbekend. Daarnaast ben ik 17 jaar vrijwilliger geweest bij Exodus. Eerst in de nazorg bij Stichting Naaste en later als OKD coördinator in Arnhem.

De contacten met het Exodushuis in Utrecht, alle vrijwilligersgroepen, de gevangenen in deze regio en met alle Exodus collega's verlopen erg prettig!

Wij hebben een gezin met drie kinderen, wonen in de prachtige Achterhoek en zijn blijdend en meelevend lid van een gemeente van de Protestantse Kerk Nederland. Ik ontmoet u graag op de landelijke vrijwilligersdag 27 oktober in Amersfoort!

Lotte de Jongh

Mijn naam is Lotte de Jongh, ik ben 32 jaar en kom uit Alkmaar. Daar woon ik met mijn man en dochter van 5 jaar oud. Sinds 1 mei ben ik regiocoördinator van Noord-Holland en sinds kort ook (tijdelijk) van Zuid-Holland. Eerder was ik werkzaam in de arbeidsbemiddeling als adviseur in de werkgeversdienstverlening, eerst regionaal (Noord-Holland Noord) en als laatst ook voor internationaal wervende bedrijven in Amsterdam en Europa.

Exodus draag ik al langere tijd een warm hart toe en het is een eer om nu deel uit te maken van een organisatie die gemotiveerde gedetineerden en mensen met een detentieverleden een nieuwe kans biedt. Wellicht tot ziens op de vrijwilligersdag en anders elders in het land!

Vacatures

Er zijn weer diverse vacatures voor vrijwilligers. Kijk op onze website voor de actuele vacatures:

www.exodus.nl/vacatures.

OVER DEZE NIEUWSBRIEF

Effe Luchte is een driemaandelijke digitale nieuwsbrief voor iedereen die betrokken is bij het vrijwilligerswerk van Exodus. Alle verhalen in deze nieuwsbrief zijn geschreven op persoonlijke titel en geven niet per se de mening van Exodus weer.

Om technische redenen wordt de nieuwsbrief per e-mail eerder verstuurd dan per post.

Indien u deze nieuwsbrief per post ontvangt en u heeft een e-mailadres, dan ontvangen wij dat graag om portokosten te besparen.

Aanmelden/afmelden/adres wijzigen

via vrijwilligers@exodus.nl

Giften

Donaties kunt u overmaken op gironummer NL68INGB0004324414 t.n.v. Samenwerkingsverband Exodus Nederland, Leiden, o.v.v. Sector Vrijwilligers & Kerkzaken

Gebruik van bovenstaande teksten

Wilt u teksten of citaten uit de nieuwsbrief overnemen? Neemt u dan contact met ons op via 071-5161950 of info@exodus.nl. U kunt altijd verwijzen naar een interview uit deze nieuwsbrief. We vinden het fijn als u ons dit dan laat weten.

© 2018 Exodus Nederland Morssingel 5 2312 AZ Leiden Tel: 071-5161950 Fax: 071-5161965 www.exodus.nl