

Aan alle genodigden van de Landelijke Diaconale Dag 2020

Online, 7 november 2020

Beste genodigde,

Wie biedt (ex-) gedetineerden nieuwe kansen? Wie steunt hen wanneer de maatschappij hen stigmatiseert? Wie biedt hen de gastvrijheid waardoor zij weer het gevoel krijgen er bij te horen? Waar komen liefde, hoop, geloof en recht samen?

Zeker in deze tijd hebben deelnemers een spreekwoordelijk hart onder de riem nodig. En bij veel gedetineerden spelen de bovenstaande vragen een grote rol in hun dagelijks leven. Zoals bij Piet, hij ging tijdens zijn verblijf bij Exodus toch nog een keer de fout in. Hij kwam na anderhalve maand weer terug. "Ik ben wel blij dat ik terug mocht komen. Gelukkig gaat het nu uitstekend met mij. Ik ben er trots op dat ik niet naar mijn criminele vrienden ben teruggegaan." *Exodus gelooft altijd in nieuwe kansen.*

Of neem twee zusjes die in het 'Ouder, kinderen en Detentieprogramma (OKD) zitten. Zij zeggen het volgende: "Mijn zusje en ik vinden het fijn dat we naar onze ouders kunnen. En papa en mama vinden het fijn als wij naar hen toe gaan, maar vanwege de coronatijd kon dat niet. Vandaag is de dag dat we naar mama gaan. De rijder (vrijwilliger van Exodus) brengt ons naar mama. *In het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD) zijn vrijwilligers de kinderen van de gedetineerde ouders tot steun.*



Lees meer verhalen op:
www.exodus.nl/verhalen

U als diaken, en vele kerken in Nederland, spelen een belangrijke rol in het ondersteunen van deze gedetineerden, mensen met een detentieverleden en hun naasten. Toch is dit soms lastig, gezien de situaties van de (ex-) gedetineerden.

Daarom wil Exodus graag het verlengstuk zijn van u en uw kerk. Om op deze manier geven wij handen en voeten aan het bieden van nieuwe kansen in het leven van gemotiveerde (ex-)gedetineerden, wanneer zij met hun criminele verleden willen breken. Ook zij verdienen een nieuwe kans en het gevoel er weer bij te horen.

Hoe wij dit doen? En hoe u hierbij kunt helpen? Op de achterzijde geven wij u alvast 12 praktische tips en informatie om uzelf een rol te geven in het leven van (ex-)gedetineerden die dit zo hard nodig hebben.

Met bemoedigende groet,

Jan van Gils

Hoe kan ik of mijn kerk een (ex-)gedetineerde ondersteunen?

Voorbeelden van ondersteuning zijn:

1. Spreek positief over mensen die 'in de fout zijn gegaan' en hun leven een positieve wending willen geven. Besef dat geen enkel mens volmaakt is en dat 'ieder gevolg' ook (meestal) 'een oorzaak' heeft. Wees een voortrekker voor mensen die in hun leven zijn gestruikeld.
2. Laat u informeren over het werk dat wordt gedaan voor en met gedetineerden, mensen met een detentieverleden en hun naasten. Bijvoorbeeld door ze kennis te laten maken met Exodus Nederland.
[info **www.exodus.nl**](mailto:info@exodus.nl) | [mail **info@exodus.nl**](mailto:info@exodus.nl) | [bel **071 - 516 19 50**](tel:071-5161950)
3. Vraag uw kerkenraad of voorganger om in een kerkdienst aandacht te besteden aan detentie en/of de zorg voor (ex-)gedetineerden (Mattheüs 25:35-39). Wellicht kunt u hierbij een justitiepredikant of -pastor uitnodigen. Vind inspiratie voor een preekschets, liturgie, gedicht en tal van andere praktische tips en ideeën op onze website.
[suggesties voor kerkdiensten **www.exodus.nl/suggesties-voor-kerkdiensten**](http://www.exodus.nl/suggesties-voor-kerkdiensten)
4. Nodig Exodus uit voor een voorlichting of presentatie op maat tijdens een gemeenteavond, de jeugdclub, de vrouwenvereniging, de ouderenbond, het koor en tal van andere gelegenheden. Bel of mail Exodus.
5. Zoek als kerkgemeenschap contact met de geestelijk verzorgers van de dichtstbijzijnde gevangenis of justitiële inrichting en vraag welke hulpmogelijkheden daar beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld kerkvrijwilligers, bezoekvrijwilligers of een kledingactie.
[locaties Dienst Justitiële Inrichtingen **www.dji.nl/locaties/penitentiaire-inrichtingen/**](http://www.dji.nl/locaties/penitentiaire-inrichtingen/)
6. Doe mee aan de Kerstkaarten actie van Ark Mission uit Amsterdam.
[mail **info@arkmission.nl**](mailto:info@arkmission.nl) | [info **www.arkmission.nl/doelgroepen/gevangenen/doe-mee-met-de-kerstkaartenactie**](http://www.arkmission.nl/doelgroepen/gevangenen/doe-mee-met-de-kerstkaartenactie)
7. Zoek als kerkgemeenschap contact met het dichtstbijzijnde Exodushuis en vraag welke hulpvragen en -mogelijkheden daar spelen. Bijvoorbeeld kookvrijwilligers, sportvrijwilligers, klusvrijwilligers, 'maatjes' of bestuursleden. Er zijn Exodushuizen in:
[Alkmaar](#) | [Amsterdam](#) | [Den Bosch](#) | [Den Haag](#) | [Groningen](#) | [Heerlen](#) | [Leiden](#) | [Rotterdam](#) | [Utrecht](#) | [Venlo](#)
8. Wellicht ziet u mogelijkheden om het werk voor (ex-)gedetineerden te ondersteunen met een collecte, gift of (financiële) actie, zoals een sponsorloop, benefietconcert of kledingactie. Of adopteer een concrete wens of project(je).
[info **www.exodus.nl**](mailto:info@exodus.nl) | [donateur worden **www.exodus.nl/help-mee-als-donateur**](http://www.exodus.nl/help-mee-als-donateur)
9. Ruim 1.500 vrijwilligers van Exodus zijn in het hele land actief, zowel binnen als buiten de gevangenis. Zij bemoedigen en helpen op verschillende wijzen gevangenen, mensen met een detentieverleden en hun gezinnen. Ligt hier voor u een taak of roeping?
[Meer informatie? Mail **vrijwilligers@exodus.nl**](mailto:vrijwilligers@exodus.nl)
10. Mensen zijn na hun straf vaak hun baan kwijt. Bent u iemand of kent u iemand die bereid en in staat is om een gemotiveerde ex-gedetineerde 'een nieuwe kans' te geven? Bijvoorbeeld met een stage- of werkervaringsplaats. Bel of mail Exodus.
11. Word een 'Kerk met Stip'; een gemeenschap met aandacht voor ex-gedetineerden.
[info **www.kerkenmetstip.nl**](mailto:info@kerkenmetstip.nl)
12. Gedenk de (ex-)gedetineerden en hun gezinnen in uw gebed. In geloof en gebed kunnen bergen worden verzet!