

Het verhaal van Roy

Ik ga jullie een verhaal vertellen van Roy, die net als ik geboren is in 1965. Roy vertelde zijn verhaal aan drie scholieren (die hem voor een school opdracht interviewden) en aan mij.

Roy is een muzikale man, sprankelend, vol energie en vol verhalen. Hij heeft een bewogen leven achter de rug. Toen hij als jongeman afgewezen werd voor het conservatorium, ging het al snel mis. Hij raakte aan de drugs, ging stelen en handelen en kwam uiteindelijk in de gevangenis terecht. Hij krabbelde weer op, ging verplicht afkicken en kreeg een eigen huis. Alles ging de goede kant op,...leek het. Een half jaar geleden kwam ik in contact met hem. Hij was toch weer in dezelfde negatieve spiraal terecht gekomen van gebruik en het plegen van delicten.

Hoe is het toch mogelijk dat zo'n getalenteerde, gelovige man, opnieuw dezelfde fouten maakt? Roy neemt koning Salomo als voorbeeld. Die mocht alles vragen wat hij wilde, maar hij vroeg om wijsheid. Toch bezwijkt deze superwijze man voor verleidingen, hij heeft uiteindelijk 1000 vrouwen! Wijsheid alleen is dus niet voldoende, je moet ook elke keer opnieuw 'nee!' zeggen tegen de verleiding. Salomo vergat dat, maar jij moet dat niet vergeten. Het lijkt zo onschuldig om toe te geven, het maar één keer te proberen. Het advies van Roy is: doe het niet, zeg 'nee!' en vraag om hulp!

Voor Roy is drugs de grote verleiding, voor Salomo de vele vrouwen. Hoe is dat voor jou?

Roy vroeg bij Exodus om hulp en geeft ons nu een goed advies: Doe het niet, zeg 'nee!' en vraag om hulp!

Ite Nieboer - teamleider Exodus Midden-Nederland

